

**Maart 2025**  
**Mijn grootheid**

Ik zit in mijn tuin en ik beseft dat ik een verwaarloosbaar moment ben in de tijd. Het is niet te geloven wat er aan mij is voorafgegaan en het is volstrekt onvoorspelbaar wat er nog komen gaat. Dat ik deze gedachte kan hebben, dat ik me hiervan bewust ben, is een mirakel. Dát is mijn verbinding met het geheel, hoe onbeduidend ik verder ook ben. Ik aarzel niet te zeggen dat dit, vergeleken met de dieren, mijn grootheid is, al weet ik maar al te goed dat ook mijn tijd snel zal komen.